

Baunehøj Efterskole

# Væksthuset



Nr. 51  
15. marts  
2011

# Væksthuset nr. 51.

## Indholdsfortegnelse:

- 2... Indholdsfortegnelse
- 3... Uffe's klumme
- 5... Skolekredsen
- 7... Morgensang
- 9... Sket på Baunehøj. Efterskole elever flash mobber.
- 10... Langt væk fra Baunehøj. Haiti år 0.
- 12... Sket på Baunehøj. Teateranmeldelse,
- 14.. Skolens ansigter. Ricky.
- 16... Linjefag på Baunehøj. Friluftsliv
- 17.. Tema Baunehøj 2012. Debatmøde
- 19.. Opslagstavlen



## Kontakt os:

Redaktion:

Nina Bjørner

riis\_bjoerner@mail.dk

Næste nummer af Væksthuset udkommer den 15. juni 2011.

Stof til dette nummer evt. vedlagt billeder i jpg, bmp eller tiff format skal være redaktionen i hænde senest den 1. juni 2011.

## Fra redaktionen

Vi modtager gerne ros og ris og især indlæg til bladet!! Men max 2100 tegn!

Væksthuset udsendes til skolekredsens medlemmer og til Vennekraesens bestyrelse.

Redaktionen

## Baunehøj Efterskole

Runegårds Allé 30

3630 Jægerspris

Tlf: 47 53 00 23

be@baunehoej.dk

www.baunehoej.dk

## Vennekræsen

Formand: Mads Thougard

Sophienborg Park

3400 Hillerød

Tlf: 30 23 42 07

mads\_oebro3400@hotmail.com

## Skolebestyrelsen:

Formand: Poul Asserhøj

Stenløkken 65

3460 Birkerød

Tlf: 45 81 05 02

asserhoj@mail.dk

## Skolekredsen:

Formand:

Lars Bergstrand-Poulsen

Kløvereng 15

2950 Vedbæk

Tlf: 45 66 10 43

bergstrand@os.dk



### Hvad skal Danmark leve af og for i fremtiden?

For første gang i mit voksne liv har jeg meldt med ind i et politisk parti: Fremtidens Danmark.

Modsat andre partier stiller partiet ikke op til det kommende folketingsvalg. Partiet skal altså hverken vælges eller genvælges, og det opløser såmænd sig selv igen om et år. Formålet med partiet er på baggrund af fakta, viden og analyser at forsøge at påvirke de etablerede politiske aktørers dagsordener med langsigtede visioner.

Behovet for det nye parti er indlysende:

- Almindelig politik arbejder med en tidshorizont på mellem et par minutter og et par år. Men alt i historien viser, at der de strategiske initiativer, der virkelig rykker noget ved samfundsudviklingen.
- Danmarks samlede arbejdsstyrke er på ca. 2,7 mio. mennesker. 841.000 danskere i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlig forsørgelse. I alt 1,8 millioner voksne danskere forsørges af det offentlige. En nyfødt dansker står til at modtage 850.000 kr. mere fra velfærdsstaten i løbet af sit liv end vedkommende kommer til at betale tilbage i form af skatter og afgifter. Enhver, der ønsker at sikre den politiske magt, er i evig angst for at støde denne vælgergruppe fra sig.
- På 25 år er antallet af danskere, der modtager offentlig forsørgelse på grund af helbredsproblemer steget fra 280.000 til 445.000. Antallet af børn, der lever i fattigdom, er på seks år steget med 40 %. På 8 år er antallet af familier, der sættes på gaden, øget med 128 %. En rentestigning på 1 % på boliglån forventes at sætte 250.000 mennesker ude af stand til at klare de økonomiske forpligtelser.
- På 10 år har Danmark lidt et velfærdstab på 20 %. Danmark ligger sam-



men med Italien i bunden af de lande, vi normalt sammenligner os med. Danmark er innovativt gået i stå.

- Udfordringerne er enorme ikke bare i Danmark. World Economic Forum har opstillet verdens 10 største potentielle kriser i prioriteret rækkefølge: *Klimaforandringer/ Finanspolitikkrise/ Økonomisk deroute/ Svigtende globalt lederskab/ Uvejr og cykloner/ Ekstremt svingende energipriser/ Geopolitisk konflikt/ Korruption/ Oversvømmelser/Vandforsyningsikkerhed.*

Manglende eller måske snarere magtesløst politisk lederskab – failed governance – er måske den allerstørste risiko, fordi politikerne og de politiske institutioner har mistet evnen til at håndtere de nye globale og nationale udfordringer.

Mange undersøgelser viser, at danskerne – når de selv skal sige det!! - er blandt de lykkeligste mennesker på kloden. Vi har tillid til hinanden og til autoriteterne. Vi har udstrakt lighed. Vi er superdemokratiske. Vi udgør stærke fællesskaber. Vi er tilfredse med tilværelsen, og det mest mobile folk i EU. Vi har en stærk erhvervselite, stor medarbejdertilfredshed osv.



Jeg synes, at der er en himmelråbende afstand mellem vores selvforståelse og virkeligheden. Vi sidder selvtilfredse på hænderne og mangler at besvare de grundlæggende spørgsmål om, hvilket samfund vi ønsker, at fremtidens Danmark skal være, og hvilken rolle vi vil spille i en fundamentalt ændret verdensorden.

Kort sagt: Vi er tvunget til at udfordre alle de præmisser, som det eksisterende samfund med succes er opbygget på, men som nu mere og mere synes at være årsagen til et nationalt kollaps. Vi skal bl.a. tage er opgjør med:

*Arbejdstid, fritid og egentid / Arbejdstid, pensionsgrænser og alderdom / Åbnings- og lukketider / Frivillig og tvungen videreuddannelse / Nye ledelses- og organisationsformer /*

*Skellet mellem privat, offentlig og frivillig sektor / Nye velfærdsmodeller / Pensions- og erhvervsfondes investering i dansk innovation / Danmark som internationalt eksperimentarium for bæredygtighed / En ny kost og sundhedskultur. (Fortsæt selv....)*

Da Martin Luther King i 1963 holdt sin mest berømte tale på trapperne til Lincoln Memorial, sagde han af gode grunde ikke 'I have a nightmare', men 'I have a dream'. Danmark har mere end nogensinde behov for en ny vision og drøm om fremtidens samfund. En vision, som ikke kun adresserer, hvad vil skal leve af, men også hvad vi skal leve for.

Kilde: <https://www.mm.dk/fremtidensdanmark>

Uffe Raahede



## Skolekredsen

### Generalforsamling 12. marts 2011

Formand Lars Bergstrand-Poulsen berettede om skolekredsens arrangementer i årets løb. Lars takkede Nina Bjørner for arbejdet som redaktør for Væksthuset, og Mie Finken for varetagelsen af opgaven som kasserer. Lars nævnte, at der stadig er problemer med skolekredsens mailadresse, og beklagede, hvis henvendelser af denne årsag ikke var blevet besvaret.

Tom Petersen indtrådte som nyt medlem i bestyrelsen i stedet for Anne Greve, der ikke ønskede genvalg. Skolekredsens bestyrelse består nu af:

Lars Bergstrand-Poulsen, Mie Finken, Nina Bjørner, Bente Skov, Margrete Engraf, Britta Thougard og Tom Petersen.



Kontingentet bedes fremover betalt via pbs, da det letter arbejdet for kassereren og er billigere for foreningen, da der kommer færre gebyrer.

Der arbejdes på at revidere konceptet for Tour de Baunehøj, og skolekredsens bestyrelse deltager i arbejdet med at udvikle samarbejdet mellem de forskellige foreninger, se nærmere s. 17.

Regnskabet 2010 samt budget 2011 blev godkendt.

Der var valg af 9 medlemmer til repræsentantskabet. Følgende blev valgt:

Hasse Larsen (genvalgt)  
Helle Staberg (genvalgt)  
Lars Christensen (genvalgt)  
Nina Bjørner (genvalgt)  
Claus Bo Pedersen (genvalgt)  
Sandra Laxager (nyvalgt)  
Tom Petersen (nyvalgt)  
Erik Bachmann (nyvalgt)  
Christina Sørensen (nyvalgt)  
Lisa Seehuusen (suppleant)

Bent Boehlers forsætter som revisor og Jens Kjems som revisor suppleant



Poul Asserhøj oplyste, at processen med at finde en afløser til Uffe så småt er ved at være slut. Der har været ca. 30 ansøgerne, hvilket er flot for en efterskole. Pt. står valget mellem to kandidater. Der forventes en afkla-

ring inden den 27. april, hvor der er repræsentantskabsmøde.

Bente Skov



## Morgensang

### Morgensang ved Amalie Hagemann

– Små ting på Baunehøj der gør mig glad  
22/2/11

Godmorgen

Vi skal starte med at synge 266 "Det er i dag et vejr"

Selvom det, forhåbentligt, snart er forår og det bliver lysere, så synes jeg stadig det kan være vigtigt at huske på de små ting i hverdagen der gør en glad, hvis man har en dårlig dag.

Så jeg vil gerne snakke om de små ting på Baunehøj der gør mig glad. Og det er ikke nogle store ting som gør mig overdrevet glad, men små ting som bare gør dagen lidt bedre.

Jeg bliver glad når jeg hører en god sang.

Eller når jeg kommer op værelset og endelig får det stykke slik eller chokolade som jeg har tænkt på hele timen og så endelig får spist det, det er meget rart.

Jeg bliver glad når der er stjerner på himlen, eller når jeg ser et stjerneskudd selvom det ikke sker så tit.



Pigerne på gangen ved godt, at jeg ikke helt er et morgen menneske, og jeg er ikke særlig snaksaglig. Men jeg bliver nu meget glad når Caroline siger "Godmorgen smukke" som det første, det er en god start på dagen.

Jeg bliver også glad når der er god frokost eller varm leverpostej, det kan rede hele dagen.





Eller når jeg får brev og pakke, også selvom det er min mor der sender noget jeg har glemt.

Vi plejer for det meste at snakke om nogle rimelig fjollede ting oppe på gangen, men en gang imellem har vi snakket om nogle dybere emner fx for nogle uger siden kom Caroline, Julie og mig til at snakke om livet efter døden, hvad der sker når man er død, og jeg aner ikke hvad det kom ud af, men det er meget rart også at kunne snakke om sådan nogle ting.

Jeg bliver glad når jeg ser på gamle billeder eller videoer og mindes gode tider og minder fra enten Baunehøj eller fra før jeg kom herop.

Eller når vejret er godt og solen skinner.

Følelsen af en overstået hjemme dag er også god, når man er færdig med den sidste opvask og så ved man at man har fri hele ugen.

Jeg bliver også glad når Julie og mig snakker om nogle virkelig underlige ting om aften inden vi skal sove, og jo underligere jo bedre. Jeg ved ikke om de andre piger stadig kan høre os grine som i starten, men det er sjovt.

Og så er jeg bare rigtig glad for at gå her på Baunehøj sammen med jer dejlige mennesker.

Vi skal slutte af med at synge 127 "What a wonderful world"





## Sket på Baunehøj

### Elevindlæg

#### Efterskoleelever flashmobber Københavns Hovedbanegård.

Torsdag d. 21. januar 2011 begyndte 87 efterskoleelever fra Baunehøj Efterskole pludselig at synge korsang på Hovedbanegården i København. Mange mennesker blev overraskede og stoppede op for at se, hvad de unge lavede. Elever gjorde det i forbindelse med Danmarks Radios Danmarksindsamling

#### Flashmob på Københavns hovedgård.

Elever stod spredt i grupper på hele Hovedbanen. Nogle stod på toiletter, andre inde på McDonald's. På det præcis samme klokkeslæt begynder de unge at synge og bevæge sig hen mod fire af deres kammerater, der står under uret med guitar, tromme og kontrabas. De fire efterskoleelever havde stået der i ti minutters tid, som om de bare var fire unge, der spillede for penge. Resten af eleverne sluttede sig efterhånden til de fire under uret, dannede et kor og begyndte at synge bl.a. afrikanske krigssange. Flashmobben blev også lavet på Rådhuspladsen og Kongens Nytorv.

#### 106.246,- kr. indsamlet af Baunehøj

Flashmobbet var et led i Danmarksindsamlingen, som Baunehøj efterskole deltog i. Eleverne har arrangeret alt fra melodi grand prix til auktion med sponsorgaver. Dette har de gjort for at samle ind til de unge i Afrika, som

var det projekt, som penge fra Danmarksindsamlingen gik til. Alle landets efterskoler fik samlet i alt 1.016.062,- kr. ind, heraf var 106.246,- kr samlet ind af Baunehøj Efterskole. Sidste år fik efterskolerne samlet 725.229kr. Det er altså en stigning på 28 % fra 2010 til 2011.

#### Opmærksomhed til indsamlingen

Mathias Peitersen stod bag kontrabassen. Han er 16 år og går på Baunehøj Efterskole.

Hvad skete der?

*"Vi stod og spillede musik, indtil alle de andre kom og forvandlede det hele til et stort dejligt freakshow"*

Hvad mener du med freakshow?

*"Med freakshow mener jeg, at vi gør noget, der ikke er normalt, for at træde ud fra mængden og trække opmærksomhed til indsamlingen!"*

Hvorfor deltog I i Danmarksindsamlingen?

*"Fordi vi føler, at det er vores pligt at hjælpe dem, der har det dårligt, når vi er selv er meget privilegerede. At pengene gik til de unge, giver os som unge i Danmark et endnu større ansvar, da det lige så godt kunne have været os selv".*

Laura Rosenvinge



## Langt væk fra Baunehøj

### Lærerindlæg

#### Haiti år 0

I oktober og november 2010 tog jeg til Haiti som delegat for International Røde Kors. Det var en opgave jeg havde forberedt mig på længe, havde modtaget meget materiale og undervisning fra Røde Kors, læst en del om landet og set mange billeder fra jordskælvet.



Men det syn der mødte mig da jeg landede i Port Au Prince en oktober dag var meget skræmmende. I de første dage jeg var der, kørte jeg en del rundt med vores chauffør Polydoor i gaderne i centrum. Selvom det var 10 måneder siden, at det store jordskælv havde ramt byen, var det ikke til at se; man skulle tro det var i går. Bygninger ligger hulter til bulter, ledninger er faldet ned, vand render ud af mærkelige kloaker og alle veje er fyldt med huller. Mennesker står på hvert et hjørne og vil sælge et eller andet. Meget tit er det brugt motor olie, en klasse bananer eller nogle forfærdelige malerier med deres indtryk fra katastrofen.

Der er hver dag ca. 50 grader varmt, og der lugter af lort og brændt plastik over alt. Alle steder, man kommer, er der slået en meget primitiv telt lejr op, og her bor ca. 1.5 millioner af byens indbyggere og prøver at klare

sig, det bedste de har lært. Det er der er allermost skræmmende er, at man fornemmer hele tiden, at der er så meget håb og tro blandt de stakkels mennesker.

De klæder sig pænt, vasker sig og har en tro på, at alt nok skal blive godt engang. De ved godt, at de ikke kan få hjælp af lokale politikere, idet korrupsion er meget udbredt, og der er ingen offentlige kontorer eller funktio-

ner, der virker. Men alligevel håber de en dag, at det hele kan blive forandret og landet kan komme op af det enorme hul af fattigdom og svindel som det befinder sig i.

Røde Kors er til stede i Port Au Prince med 11 hospitaler og en stor base camp, hvor folk slider og klarer problemer med vandudbringning, toilet tømning, basale nødhjælpsuddeleliger, information om kolera og behandling af denne. Samtidig med det beskæftiger vi ca. 450 lokale i alle mulige funktioner, alt lige fra elektrikere, kokke, rengøringsfolk, til sygeplejersker, vaskekoner og lærere.

Jeg vil sige, at det var en stor og skræmmende oplevelse at være der, men jeg vil for alt i verden ikke have undværet det. Jeg er sikker på jeg aldrig kommer til Haiti igen, men måske et andet sted hvor forholdene ikke er så groteske og uvirkelige.



Måske lykkedes det for dem en dag at komme på fode igen, men det kommer til at tage rigtig lang tid. Efter årtier at være blevet plyndret af korrupte politikere er der ikke længere nogle naturlige rigdomme tilbage i landet. Man har en smule kaffe bønner, og så

laver man verdens bedste rom, men det er svært at bygge en stats økonomi op på dette. Røde Kors regner i hvert fald med at skulle have en base camp for nødhjælpsarbejdere der i de næste 5-7 år.

Thomas Toftdahl



## Sket på Baunehøj

### Forældreindlæg

#### Teateranmeldelse

Man bliver budt velkommen af en Godnatfortæller, Ole Lukøje måske?, hvor mareridtet sidder lige ved siden af og Uhyret under sengen ligger på lur og venter på en chance for at komme frem. -så er stemningen lagt!

Selve stykket er fyldt med humor - knaldgod musik - kostumer og kulisser der gør at man sagtens kan blive grebet af stemningen.

Jeppe På Bjerget og Alice i eventyrland dukker op blandt drømmene og en masse skønne sange om drømme, synges så godt af alle eleverne

Det er helt klart en super flot forestilling alle burde unde sig selv at se.

De har virkelig knoklet og gjort sig umage - det mærkes tydeligt.



Birgit Lena Chrestensen  
mor til Camilla Klok





# Sket på Baunehøj



## Skolens ansigter

### Kender du Ricky?

I serien om Baunehøjs ansigter er vi nået til skolens friluftslærer, Ricky.

Ricky fortæller:

Jeg blev ansat på Baunehøj Efterskole i august 2009.

Helt tilbage fra jeg selv gik i 10. klasse på en efterskole (Sydlangelands Maritime Efterskole i 1987/88), har jeg haft en drøm om at undervise på en efterskole. Så da jeg efter 20 år i skibsfarts erhvervet trængte til at se noget nyt, besluttede jeg mig for at sige mit daværende job op, og give mig i kast med at få noget erfaring med undervisning. Dels for at få skudt mig ind på om det med at undervise virkelig var noget for mig, dels for at have lidt erfaring før jeg skulle ud at finde en efterskole som jeg kunne tænke mig at komme til at arbejde på.

Da jeg søgte på Baunehøj havde jeg brugt et lille halvt år med vikariater på et par folkeskoler, og en af mine kollegaer anbefalede mig at søge på Baunehøj, hvor hun selv havde været censor nogle gange, og hun var meget begejstret for stedet, og elevernes glæde og engagement der. Første gang jeg kom op for at besøge Baunehøj var lige før sommerferien, på en flot sommerdag med klar blå himmel – og ja, naturen her oppe sælger jo stedet fantastisk. Jeg fik en ca. to en halv times rundvisning af to elever som var fuldstændigt vilde med deres efterskole og bruste over af begejstring og slet ikke kunne stoppe med at fortælle om dette skønne sted. Efter det var jeg slet ikke i tvivl: Her ville jeg rigtig gerne arbejde!

Jeg har som sagt brugt 20 år med at arbejde med skibsfart, før jeg kastede mig ud i der her med skoleverdenen. Jeg startede med at få en elevplads til Skibsfører som betød en fantastisk tid på Kogtved Søfartsskole i Svendborg, efterfulgt af en fantastisk tur med Danmarks flotteste 3-mastet fuldrigger Skoleskibet Danmark, som tog os fra Middelhavet, til Caribien og USA og retur til København. Herefter elevtid på et par tankskibe og containerskibe, før jeg flyttede nogle år til Svendborg og tog Skibsfører Eksamen. Herefter sejlede jeg nogle år, og fik set en



god del af verdenen, indtil jeg syntes at jeg havde set hav nok for noget tid, hvorfor jeg sagde mit job op, og begyndte at læse nogle Merkonomfag på Copenhagen Business School.

Herefter fik jeg mit dengang drømmejob i tanksskibsafdelingen i A.P.Møller – Mærsk, hvor jeg arbejdede først som operatør og derefter operationschef for hhv. deres gastankskibe, og deres tank- og kemikalieskibe i de næste 10 år. En fantastisk tid med mange internationale kollegaer og kontakter, spændende opgaver og rejser, og ret til masser af arbejdstid, og med masser af dygtige og entusiastiske elever.

Efter 10 år der syntes jeg så at jeg trængte til noget forandring fra det hovedsagligt kontor baserede arbejde, trængte til at kunne arbejde mere udendørs og få lidt jord under neglene, så jeg besluttede derfor at det var på tide at afprøve den gamle drøm med efterskolelærer livet.

På Baunehøj har jeg undervist i Engelsk, linjefaget Friluftsliv, jeg deler faget Bevægelse med Jan og Peder, er en del af lærerteamet i faget Medborgerskab. Og ikke mindst er jeg huslærer for de skønne Stuepiger!



## Skolens ansigter

Ikke mindst i Friluftsliv har jeg jo fået masser af mulighed for at nyde naturen her oppe, samt have noget mere fysisk arbejde. Da skolen har kajaker som vi bruger i Friluftsliv, har jeg jo også igen fået lidt kontakt med det maritime.

Jeg har sejlet på Isefjorden i sejlbad siden jeg var barn, og har altid elsket at være på vandet, og så er det at klatre, cykle, vandre i naturen og lave mad over bål også blandt mine hobbyer, som jeg nu har fået muligheden for at dyrke i arbejdstiden! Ikke helt skidt!

Til forskel fra de øvrige lærere bor jeg ikke på skolen, så jeg pendler fra Kirke Sonnerup (ca. 40 km). Der bor jeg med Rikke som jeg blev gift med i sommers – med bryllupsfest på Baunehøj Efterskole – samt vores søn William på 10 måneder. Fritiden det sidste år er gået meget med William, og ellers spiller jeg lidt badminton med nogle gamle kammerater, sejler lidt, cykler lidt, bygger lidt, og prøver at finde tid til at spille fodbold en sjælden gang imellem, og endelig så elsker vi at rejse, når muligheden byder sig.

Jeg synes, at vi på Baunehøj er rigtig gode til at få eleverne til at tage ansvar for opgaver,

og tydeliggøre hvor vigtig hver enkelt elevs indsats er for helheden, hvilket igen giver den enkelte elev en selvtillid i at føle sig vigtig. Samtidig synes jeg vi er gode til at møde den enkelte elev som en hel person, og derved få dem til at turde træde frem og prøve ting som de ikke har turdet gøre før.

Jeg synes, at vi skal blive bedre til at udbygge elevernes oplevelse af aktivt medborgerskab også uden for efterskolens rammer. Det kunne være såvel lokalt som globalt. Og så skal vi selvfølgelig fortsat søge at blive endnu bedre til at differentiere lektiestøtte og undervisning for de elever, som er i 10. klasse for at få lukket nogle faglige huller fra deres tidligere skolegang, og dem som skal udfordres med nye ting.

Hvad jeg laver om 5-10 år, tja det kommer vist an på rigtig mange ting, men jeg regner da med at Rikke og jeg har en flok unger, og måske er jeg efterskolelærer, måske på Baunehøj, eller hvis den globale opvarmning endnu ikke har fået gjort Danmark til det nye tropeparadis, kunne det måske tænkes at vi arbejdede med unge mennesker et sted ude i verden, under palmetræer på hvide sandstrande.



## Linjefag på Baunehøj

### Elevindlæg

#### Friluftsliv

Friluftsliv er et fag, som på et eller andet tidspunkt vil presse dig til dine grænser. Men hvis du er opsat på at bryde disse grænser og generelt bare kan lide at være ude i naturen, så er friluftsliv nok et af de fedeste fag, man kan forestille sig.

I sommers startede vi med at sejle kajak. Det var en utrolig følelse at sidde i en kajak, for det var noget helt andet end at være på land. Man skulle konstant være i kontakt med sin krop, fordi det var din krop der holdt båden i balance. Hvis din balance forsvandt, ville kajakken kæntrue. Men som månederne gik, blev vejret dårligere, så vi måtte stoppe med at sejle. I stedet begyndte vi at bruge skolens klatrevæg. En fra friluftslivsholdet havde gået til klatring, så han lærte os nogle tricks. Det var meget interessant, men da væggen ikke var så stor, fandt vi i stedet noget andet at lave.

Vi begyndte at cykle ude skovene. Mere præcist offroad. Det havde vi rigtig meget sjov med. Vi fandt alle mulige forskellige bakker og kørte ned af dem. Dog ikke altid med det bedste udfald, men vi havde nogle fede ture alligevel.

Men så skete der en drejning. En skovarbejder fik arbejde på skolen og han skulle undervise os i friluftsliv, sammen med Ricky.

Han fandt sig hurtigt til rette, og syntes at vi skulle have et helt grundlæggende kursus. Så han lærte os at lave bål med ting fra naturen, uden lighter eller noget. Derefter skulle vi så prøve at slå en lejr op, uden brug af andet end et par nødvendigheder. Det var rigtig hårdt, for det blæste og regnede, men vi kæmpede os igennem, og alle så faktisk ud til at nyde det lidt.

Han fik os også til at prøve noget der pressede rigtig manges grænser, mine egen heriblandt. Han skar alt af et 22 meter højt træ, så der kun var stammen tilbage. Så skulle vi så hver især med noget klatreudstyr prøve at bestige dette træ. Jeg har aldrig i mit liv prøvet noget så grænseoverskridende, men følelsen af et hænge i 22 meters højde og nyde udsigten var simpelthen ubeskrivelig.

Mens de sidste tegn af vinteren langsomt forsvinder og foråret kommer nærmere, har vi stadig en masse at lave. For øjeblikket bliver vi undervist i at dykke, og om to uger skal vi ud at dykke i en svømmehal. Herefter, når vejret engang bliver godt nok, skal vi ud at sejle i kajak igen. Vi har også planlagt en overlevelsestur med næsten ingenting. Så vi vil blive udfordret meget de næste par måneder.

Så hvis du kan lide at bryde nogle grænser og gøre det ude i naturen, så er friluftsliv nok lige et fag for dig.

Christoffer Emil Jensen





## Tema: Baunehøj 2012

**Hvordan styrker vi samarbejdet mellem elever, forældre, og skole?**

**Fællesmøde mellem vennekræsens, skolekredsens og skolens bestyrelse samt ansatte på Baunehøj den 24. februar 2011**

Både Skolekredsens, Vennekræsens og skolens bestyrelse har flere gange drøftet, hvorledes vi sikrer et godt samarbejde med maksimal synergi, engagement og glæde mellem skolens tre vigtigste grupper, altså elever, forældre og skole.

Hovedtemaet for debatten var derfor, hvordan de tre foreninger kan finde sammen i en ny fælles organisering og rollefordeling, der kan løse nutidens udfordringer og kommunikationsopgaver.

Endvidere blev det drøftet, hvordan forældre gøres til aktive medspillere, og hvad de kan bidrage med før, under og efter skoleåret. Hvordan holder vi kontakt med elever (som aktive) efter opholdet, også når de ikke læn- gere er medlem af Vennekræsen. Endelig blev det drøftet, hvordan vi sikrer friske kræfter i bestyrelser, repræsentantskab og udvalg.



Derfor blev der den 24. februar afholdt en debataften herom. *Formålet var at finde frem til konkrete handlinger, der året igennem kan sikre et godt samarbejde mellem de tre grupper.*

De tre grupper var denne aften repræsenteret ved Skolekredsens bestyrelse, Vennekræs'ens bestyrelse og skolebestyrelsen.

Fra Vennekræsens bestyrelse deltog Laura, Emma, Rune, Signe og Mads, fra Skolekredsens bestyrelse deltog Margrethe, Nina og Lars, fra Skolens bestyrelse deltog Helle, Svend-Aage, Povl og Jens, og fra skolens ansatte deltog Lene og Uffe.

## Tema: Baunehøj 2012

Under debatten blev følgende emner fremdraget som vigtige: Væksthuset, nyhedsbreve, vidensformidling (hvad skal fortælles og til hvem), rekruttering, fastholdelse, sms-beskeder (som fra tandlægen), elevernes betydning for forældres engagement, bestyrelsernes synlighed, repræsentation af nuværende elever og forældre i VK og SKK, valg af fælles kommunikationsplatform, fælles kartotek, fælles information/møder imellem de tre bestyrelser, flere fællesarrangementer for forældrene alene, nye muligheder for at komme på Baunehøj f.eks. via facebook-grupper/begivenheder og endelig en gennemgribende forenkling af vedtægter.

Mødet resulterede i, at der bliver nedsat tre arbejdsgrupper om kommunikation, engagement og organisering. Skolebestyrelsen vil formulere kommissorium og tidsplan for gruppearbejdet i foråret 2011.



Svend-Aage Laxager er tovholder på kommunikation,

Kathrine Velin er tovholder på engagement

Poul Asserhøj er tovholder på organisering.

Interesserede, som ønsker bidrage til dette arbejde, kan henvende sig til tovholderne.



# Opslagstavlen

## Husk

Jubilæumstræf den 5. juni 2011

Sommermøde den 5. juni 2011

Efterskole uge for unge den 3. juli—9. juli 2011

For tilmelding og oplysninger se skolens hjemmeside

[www.baunehoej.dk](http://www.baunehoej.dk)

